

Over de komende cursus Maria Magdalena Ontsluierd

De relatieve rust van de augustus-maand. Ik heb de rust van de augustus maand benut om intensief onderzoek te doen naar het evangelie van Miryam de Migdala of te wel het Evangelie van de Geliefde Metgezellin. Na het updaten van het Nederlandse boek voor de Engelse vertaling – dit bracht veel nieuw inzichten ten aanzien van de Griekse grondtekst van het vierde evangelie – ben ik me in augustus specifiek gaan richten op de achtergronden van Miryam's ascensie. Het ging me met name op de relevantie voor vandaag. Wat voor wereldbeeld, wat voor kosmisch beeld stond haar voor ogen toen zij dat hoofdstuk 42 in haar evangelie schreef?

Nieuw onderzoek. Ik heb vele antieke én moderne hemelreis ervaringen langs zien komen. Ook komen moderne wetenschappelijke verklaringen langs. Ik ben en blijf gefascineerd. Daarom kan ik oprecht zeggen dat deze cursus de deelnemers echt wat gaat brengen. Ik merk dat ik zelf in een innerlijk proces raak wanneer ik opstijgen van de ziel van Maria Magdalena langs de levensboom volg.

De levensboom. Die boom van leven heeft vele dimensies die mij en mijn leven hier en nu raken. Dit stuwt mijn passie en enthousiasme voort om de achtergronden werkelijk en wezenlijk te begrijpen. Ik wil weten hoe zij en haar tijdgenoten de macrokosmische boom zagen; informatie daarover onthult hun wereldbeeld en godsbeeld. Maar tegelijkertijd stegen zij langs de innerlijke boom, dus langs de ruggengraat omhoog. Die reis bracht hun tot in de volheid van de wereld van licht. Miryam verstrekt dus ook informatie over een opstijgen langs de mikrokosmische boom binnenin het lichaam.

Het koninkrijk. Jeshua en Maria leren ons: Het koninkrijk van licht ligt niet alleen buiten je maar ook *in* je. De vraag is hoe dit bewust te worden en te verwezenlijken. Die kennis kan troost en vooral steun bieden in deze verwarrende tijden, waarin niets meer zeker lijkt. En dan hoor ik in mijzelf de bede: laat mij begrijpen, laat mij volgen.

Jehanne de Quillan. Jehanne de Quillan, de vertaalster van het GBC waarover hierna meer, en ik zijn het roerend met elkaar eens: de grootste waarde in het vrijgegeven evangelie van Miryam de Migdala ligt in de *evolutionaire* waarde. Deze opent de weg naar de nieuwe mens van de nieuwe tijd. Ik ben er vast van overtuigd dat het evangelie pas in 2010 is vrij gekomen omdat het een boodschap heeft voor de mens van nu. Het is vanuit deze zekerheid dat ik vooronderzoek doe voor de cursus en die ik nu ontwikkel.

Keuzes maken. Mijn nieuwe levensmissie is het om mee te helpen de poorten, die Miryam ons naar hoger bewustzijn toont, te openen. Dat vergt keuzes en vooral focus en concentratie. Die keuzes houden in dat ik mij niet meer met eerdere onderwerpen uit oudere boeken zal bezighouden en daar ook geen lezingen meer over geef. Ik heb mij b.v. niet opgegeven voor het Marija Gimbutas symposium in juli 2021 in California, terwijl ik wel gevraagd werd voor een bijdrage. Wil je verder komen, moet je keuzes maken. Ik geef geen rondleiding aan een Duitse groep die in september specifiek naar het Museum voor Oudheden in Leiden komt voor Nehalennia en de Drie Dames. Wil je verder komen, dan moet je keuzes maken. Daarnaast besteed ik met ingang van september zo min mogelijk aandacht aan de papieren krant en de tv. Ik krijg het nieuws mee omdat hier de hele dag de klassieke zender radio 4 aanstaat met tussen de muziek door de vaste nieuwsuitzendingen. Wil je verder komen, dan moet je keuzes maken. Ik focus op Miryam en de weg die zij wijst naar de nieuwe tijd en blijf – soms met moeite – in balans. Want ik weet uit ervaring: aandacht geeft energie en inzicht. Inzicht opent poorten naar nieuwe vergezichten en de nieuwe tijd.

De cursus. Daarom: In deze cursus worden niet alleen historische en theologische maar vooral ook *esoterische* aspecten rond Maria Magdalena's optreden ontsluit. Vrouwe Wijsheid, God de

Moeder, wachtte haar dochter Maria Magdalena bij haar hemelreis twee duizend jaar geleden op aan de top van de boom van leven. Ook nu staat zij klaar om ons hier in de armen te sluiten. Ik ben er zeker van dat Maria Magdalena als dochter van Wijsheid de sluiers zal weghalen waardoor de opgang naar het licht voor ons hier en nu mogelijk wordt.

*zie voor de nieuwe zes maanden durende cursus **Maria Magdalena Ontsluierd** met één sessie per maand, lopend van oktober 2021 tot en met maart 2022. De cursus, waarop de **Nederlandse** vertaling van het evangelie van Miryam de Migdala centraal zal staan, wordt gefaciliteerd door drs. Karin Haanappel. Alle informatie vind je onder de link:

<https://www.kunstgeschiedenisacademie.nl/lezingencyclus-annine-van-der-meer-over-maria-magdalena-ontsluierd/>